

2814503

תוכנית: סטארט-אפ

תאריך: 12/08/2009

שעה: 23:20:00

רשות: שעוז 2

כותרת: קטן מבחן התוכנית על נדל"ן ותשתיות.

ד"ר אופירה אילון - מוסד שМОאל נאמן , הטכניון : מדינת ישראל היא המזינה הצפופה ביותר במדינות המערביות.

ד"ר יעקב שיינין - מנכ"ל מודלים כלכליים : תנאי הכרחי בכלכלה זו מערכת תשתיות מודרנית.

ד"ר אופירה אילון : אם ישראל רוצה לקרוא לעצמה מדינה מובילה, היא לא יכולה להמשיך בתרחיש זהה של עסקים כרגע.

פרופ' יהודית חיוט - חוקר בכיר מוסד שМОאל נאמן הטכניון : אנחנו הולכים לראות יותר ויותר פקקים, יותר ויותר שעות מבזבזות על הכבישים. בסך הכל הכלכלי פגיעה קשה מאוד לכלכלה. למעשה חסם בהתפתחות כלכלית.

ורד רמון-ריובילין : למה דברים תקועים?

אלפרד אקירוב : הדברים תקועים כי אין שלטון, השלטון נשאר

לשנה שנתיים והוא לא מספיק לתוכן תוכניות.

ורד רמון-ריבלין : ואז מי תופס את הפיקוד.

אלפרד אקירוב : אין פיקוד, אין שלטון אין כלום, אין אסטרטגיה. חברה עסקית יש לה אסטרטגיה לעשר שנים, בוחנת את האסטרטגיה כל שנה. תראי לי משרד במדינת ישראל משרד כלכלי שיש לו תוכנית לעשר שנים, אני רוצה ללכט אתך למשרד התעשייה חמישה שישה שנים, התחלפו בשלוש השנים האחרונות איזה אסטרטגיה יש? אני בא לדבר איתם על חדרים כן כן צריכים לעשות, אני מטפל בזה והשראת מתחלף אחרי חודש.

ורד רמון-ריבLIN : כלומר עוד לפני הקבישים צריך לשנות את נושא המשילות?

אלפרד אקירוב : בודאי, אין תוכנית אסטרטגית לשנים, אי אפשר ליצור דברים מהיום לאחר מכן לעבוד עם תוכנית אסטרטגית לעשר שנים חמיש עשרה שנה. זה מה שעשו כל העולם.

---

ד"ר אופירה : עד כמה באמת יכולה להשתלב אסטרטגיה של הגנה על איות סביבה עם חשיבה של , חשיבה עסקית חשיבה של רוחיות. איך אנחנו בכלל יכולים לחשב על קדמה ועל

התפתחות כלכלית ועסקית בלי לחשוב על איכות סביבה. מושום  
שאת ידעת יש לנו מן מסגרת כזאת שבתוכה מתנהלת המערכת  
הכלכלית. מסביב יש את הסביבה, זה המשאים שאנו  
 לוקחים מהסביבה כדי לייצר את המערכת הכלכלית הזאת  
 ויש את הפסולת שאנו שולחים אל הסביבה. זאת אומרת בתוך  
 הריבוע הזה של המערכת הכלכלית הוא בעצם מוגבל על ידי  
 הסביבה. אז לבוא ולהגיע הסביבה מפrieve לנו, הסביבה  
 מטרידה אותנו, זה ממש לא נכון לשאול את זה, מושם  
 שהסביבה אם לא ניקח אותה בחשבון היום, היא א) תהיה  
 מאוד יקרה בהמשך. כל הנושא של זיהום אויר והנושא של טיפול  
 במים והנושא של אנרגיה, כל הדברים האלה יעלו לנו המון כף  
 אם לא ניקח אותם היום בחשבון.

ורד רמנון-ריבלין : למה תאגדים כלכליים רואים את זה כהטרדה?

ד"ר אופירה : קודם כל היום אנחנו רואים שינוי, יש שינוי  
 בכיוון. תראי בכל דבר אנחנו הולכים עשר חמיש עשרה שנה  
 אחרת, אנחנו צריכים קודם כל לישר קו ולהתקדם במצב  
 כמו המדינות המפותחות. אבל מעבר לזה אנחנו צריכים גם לחשוב  
 קידמה.

ורד רמנון-ריבלין : דוגמה מצוינית לחוסר תכנון שמכניס את

המשך למצוקה הוא נושא המים. הבצורת היחידה שאנו חזו לא סובלים ממנה היא בצורת טכנולוגית וכך כבר ארבעים שנה מתחילה שנות השבועים שותים תושבי אילת מים ממתקן התפלה. הטכנולוגיה ידועה, הביצוע קיים, אבל רק באמצע שנות האלפיים נחנכו שני מתקני נוספים באשקלון ובפלמ"ח. אז איך יתכן שבכל שנה המדינה מגדרת עוד ועוד את תחתית הכינרת? למה אין תכנון אסטרטגי לטוח אורך שיחלץ אותנו מרעיונות כמו יבוא מים? למה אנחנו נמצאים כל כך מאחור יחסית למדינות הנאורות בDIRGON?

ד"ר אופירה: תראי יהיו-California שיגידו שיש לנו בעיות אחרות בחיים, יש לנו בעיות של ביטחון, יש לנו בעיות של אחמדיניג'אים למיניהם, זה תירוץ, זה לא סיבה. למה זה תירוץ? כי זה נכון להיתלות זהה ולבוא ולהגיד שלשם הולך תקציב המדינה. מדינות מפותחות בעולם היום משקיעות בנושאים של... אני מדברת רק על המגזר הציבורי לא על המגזר העסקי שימושי הרבה יותר. במגזר הציבורי משקיעים היום אחוז וחצי מהתקציב הלאומי הגולמי בתשתיות של איזות סביבה.

ורד רמו-ריובילין: ואנחנו?  
ד"ר אופירה: חצי, חצי. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים, ישראל רוצה לקרוא לעצמה מדינה מפותחת, ישראל רוצה לקרוא

לעצמה מדינה מובילה היא לא יכולה להמשיך בתורחיש זהה של עסקים כרגע.

מה שהרבה מאיתנו צריכים בשבייל לעבוד זה את המחשב האישי שלהם וטלפון, אם לא יהיה לנו את אותה נשמה, אם לא יהיה לנו את אותה מולדת שאנחנו כל כך רוצים אותה, אנשים יצרנים שהם אלה בדיק שיצר את הצמיחה במקם הם ייקחו את הլפטופ וייסעו מפה, הם יחיו במקום שיש בו אירות חיים, שיש בו, שיש בו מקום שהעיר יש לה תשתיות שבניות בשבייל האדם, מגרשי משחקים, רפואי, בתים ספר, אירות חיים אוויר לנשימה. כל הדברים האלה אם לא יהיו לנו את זה ואנחנו נמשיך את ההתפתחות הבלתי מבוקרת הזאת הבלתי מתחשבת בסביבה, אנחנו לא נהיה כאן.

יעקב שיינין : הרעיון הוא שרמת החיים תעלה, הרעיון הוא שנגיעה לידי כך שנוכל להתרחות ברמת החיים של אירופה, של ארצות הברית. היום רמת החיים שלנו, התוצר לנפש הוא חצי מרמת החיים בארצות הברית. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נהייה חצי מארצות הברית. האמריקאים לא יותר חכמים מאיתנו, זאת אומרת התנאים שלהם לא יותר טובים מהתנאים שלנו, אנחנו חלק מהעולם, היום הכלכלת היא כלכלת גלובלית. אין שום סיבה שאנחנו נסכים שלאורך זמן אנחנו נהייה חצי מרמת

ה חיים האמריקאית או בחצי מרמת החיים של סקנדינביה.  
ובעצם אנחנו צריכים לידי כך שאנו נצמאות בקצב הרבה יותר  
מהר כדי שנשלים את הפער וזה תלוי לנו אם לא נפתח מערכת  
תשתיות אם לא נפתח חינוך, אם לא נפתח מערכת של יעילות  
בכל מקומות העבודה שלנו לא נגיע אליה וזה חבל כי אנחנו  
מסוגלים.

ורד רמוּרְדִּיבָּלִין : אז יש לנו את כל הידע ואת יכולת  
בתחומי הבניה והיזמות, הקמת גורמים וה��פתת מים, יש לנו  
יתרונות של מדינה עם שטח קטן, עכשו צרייך רק תכנון נכון  
וביצוע יעיל. כי כמו שאמרם האמריקאים אנחנו לא יורשים את  
האדמה מההורינו, אנחנו לומדים אותה לילדינו. אז מה הם יגידו  
אם נשאיר להם ענן של זיהום מעלה עיר של מגדלים שמחוברים  
ביניהם בפרק אין סופי?